



Türk Diasporası Araştırmaları Merkezi
(TÜDAM)

Analiz:

Trump 2.0 Döneminin Göçmen Politikalarına Olası Yansımaları

Şevval Çoklar Aksu

2025/2

www.gocvakfi.org | info@gocvakfi.org



TRUMP 2.0 DÖNEMİNİN GÖÇMEN POLİTİKALARINA OLASI YANSIMALARI

(2025/2)

YAZAR:

Şewal Çoklar Aksu

TÜRK DİASPORASI ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (TÜDAM)

GRAFİK TASARIM:

Ruha Medya A.Ş.

E ISBN:

978-625-97333-6-4

Göç Araştırmaları Vakfı

Hacettepe Mahallesi Fener Sokak No: 5

06230 Altındağ/Ankara, Türkiye

Tel.: (0312) 473 76 11

Fax: (0312) 473 79 14

Kitapçığın tüm yayın hakları Göç Araştırmaları Vakfına aittir.

Tanıtım amacıyla, kaynak göstermek şartıyla yapılacak

sınırlı alıntılar dışında, yayıncının yazılı izni olmaksızın

hiçbir elektronik veya mekanik araçla çoğaltılamaz.

Eser sahiplerinin manevi ve mali hakları saklıdır.



İçindekiler

Giriş	2
Trump'ın İlk Başkanlık Dönemindeki Göçmen Politikaları	3
Diaspora Politikası ve Olumsuz Yankılar	5
Sadakat İkilemi	7
Sonuç	9
Kaynakça	11

Giriş

ABD’de Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde ses getiren konular yeniden ve daha yoğun bir şekilde gündeme gelmeye başladı. Trump’ın özellikle göçmen toplulukları ve diasporalar üzerinden şekillenen güvenlikleştirmeci söylemleri, ABD’nin ekonomik ve kültürel çıkarları ile yumuşak gücü üzerinde de olumsuz etki yaratacak gibi duruyor. Bu bağlamda, bu çalışmada Trump yönetiminin ilk dönemindeki göçmen ve diaspora politikaları incelenecek; bu politikaların lobiler, sosyal toplum ve iş dünyası üzerindeki etkileri ele alınacak ve Trump’ın yeni dönemine dair öngörüler sunulacaktır. Böylece, ABD’nin küresel liderliğini stratejik anlamda etkileyecek olan söylemler ve politikalar analiz edilerek toplumda doğan güven eksiklikleri ve göçmenlerin yaşadığı sadakat ikilemleri olgusu ele alınacaktır. Ayrıca, ABD’nin yumuşak güç unsurlarının nasıl zayıflayabileceği de ele alınacaktır.

Trump'ın İlk Başkanlık Dönemindeki Göçmen Politikaları ve Olumsuz Etkileri

Trump yönetimi, ilk döneminde, sert sınır dışı politikaları, Yüksek Vasıflı İşçi (H-1B) ve Aile Birleşimi vizelerinin kısıtlanması ve göçmenleri sürekli suç ve terörizmle ilişkilendiren söylemleri ile göçmen toplulukların ABD'ye sağladığı ekonomik faydaları ve kültürel katkıları görmezden gelmiştir. Göçmenlere yönelik bu sert ve genellikle yabancı ve Müslüman karşıtı söylemler ABD'deki diaspora topluluklarının büyümesini ve mevcut olanların da entegrasyonunu zorlaştırmıştır. Young (2017) makalesinde, Trump'ın ayrılıkçı ve göçmen karşıtı söylemler üzerinden şekillendirdiği kampanyasına Meksikalı göçmenleri tecavüzcü ve suçlu olarak adlandırarak başladığını ve ayrıca, göçü sürekli olarak terörizmle ilişkilendirdiğini vurgulamıştır. Diğer yandan, 'Müslümanların Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesinin tamamen ve eksiksiz bir şekilde durdurulması...' çağrısında bulunduğunu ifade etmiştir. (Young, 2017).

Özellikle, Trump'ın başkanlık döneminde hayata geçirdiği politikalar arasında ailelerin zorla ayrılması, Müslüman çoğunluklu ülkelerden gelenlere yönelik yasaklar, Meksika sınırında uygulanan "Meksika'da Kal" politikası ve sağlık krizi sırasında devreye sokulan Title 42 uygulaması yer almıştır (Carlson, Wheeler, 2024).

Ayrıca, Donald Trump'ın önceki dönemi için yürüttüğü başkanlık kampanyasında ortaya koyduğu "Duvarı inşa et!" sloganı, Trump iktidara geldiğinde hayata geçirildi. Meksika ile Amerika arasındaki sınırdaki yüzlerce kilometrelik bir duvar inşası için adımlar atıldı ve devlet bütçesinden büyük kaynaklar aktarıldı (Sorkin, 2017). Trump'ın yasa dışı göçü engellemek için uygulamaya koyduğu bu fikir dünya kamuoyunda da Amerika'daki seçmenler nezdinde de büyük yankı uyandırdı. Fakat bilindiği üzere, tüm sınır boyunca 3.200 kilometrelik bir duvarın inşası, birçok hukuki engel, çevresel sorunlar ve Kongre'nin fon taleplerine karşı çıkması nedeniyle tam anlamıyla gerçekleşmedi. Trump'ın görev süresi sona ermeden önce, sınır duvarının yaklaşık 720 kilometrelik küçük bir kısmı inşa edilmiştir ve proje askıda kalmıştır.

Kısaca, Trump yönetiminin "Önce Amerika" (America First) politikası sebebiyle sosyal ağlarını genişletemeyen diaspora topluluklarının etnik lobcilik faaliyetlerinin zora girmesiyle kaynak ülke ile bağları zayıflamış; ekonomik ve kültürel anlamda "köprü" rolünü üst-

lendikleri alanlar zarar görmüştür. Bu bağlamda, göçmenlerin Amerikan toplumuyla ilişkilerinin zayıflaması, toplumda ayırım ve nefret söyleminin artması, şiddet gibi unsurların uzun vadede ön plana çıkabilme ihtimali vardır. Diğer yandan, ekonomik ve kültürel anlamda Amerikan toplumundan dışlanan göçmenlerin “köprü” görevinden uzaklaşmaları, ülkenin prestijinin zayıflaması ve yumuşak güç unsurlarında başarısızlığa sürüklenmesi gibi sonuçlar doğurabilir.

Ayrıca, Trump yönetiminin göçmen iş gücüne yönelik kısıtlamaları, ABD ekonomisinin uzun süredir önemli yapıtaşlarından olan yüksek vasıflı işçi göçmenlerin varlığının azalmasına ve böylece ABD ekonomisinin STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik - Science, Technology, Engineering, and Mathematics) alanlarında çalışan göçmenlerden yeteri kadar faydalanamamasına neden olmuştur (Nowrasteh, Howard, Forrester, 2023). ABD’de inovasyon ve ekonomik büyüme açısından yaşanan düşüş, ülkenin rekabet gücünü zayıflatmış ve ekonomi alanındaki dinamizmini kırmıştır. Küresel ekonomide nitelikli iş gücüne dayanan rekabet gücü, özellikle Silikon Vadisi gibi bölgelerde göçmenlerden oluşan yetenek havuzunun daralmasıyla sekteye uğramaktadır. (Treyz, Evangelakis, 2018).

Diğer yandan, ABD’deki üniversitelere ilgi azalmıştır. Mezun olduktan sonra ABD’de istihdam edilemeyeceğini, hatta yasal yollarla ülkede bile kalamayacağını düşünen öğrencilerin, Kanada, Çin ve Avrupa ülkelerini tercih etmeye başlaması öngörülmektedir. Böylece, yıllardır süregelen Fulbright Burs Programı’nın Amerikan Eğitim Sistemi’ndeki önemini göreceli olarak düşmesi ihtimali vardır. IIE Open Doors (2024) raporuna göre, Trump’ın 2020’ye kadarki yönetiminde, ABD’deki üniversitelere başvuran öğrenci sayısında yaklaşık %15.27’lik düşüş yaşanmıştır (IIE, 2024.) Bu durumun ABD’ye “beyin göçü” kapasitesini çok düşüreceğine, Amerika’nın “fırsatlar ülkesi” imajını kaybedeceğine ve cazibe merkezi olmaktan uzaklaşacağına işaret ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Diaspora Politikası ve Olumsuz Yankılar

Donald Trump'ın popülist söylemleri uluslararası toplumda ABD'ye karşı olumsuz bir algı oluşturmuştur. Trump da tüm popülist liderler gibi "biz" ve "onlar" söylemini keskin bir şekilde kullanmaktadır. Müslümanlar, Latinler ve diğer göçmen grupları hedef alarak aile ayrılığı, seyahat yasağı gibi politikaları gündeme getirmesi, bu toplulukların ABD'ye olan aidiyet duygusunu zayıflatıcı ve ABD'nin çok kültürlü yapısında kırılmalar yaratıcı bir unsur olarak karşımıza çıkabilir. Bu noktada, Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki söylemleri ve sloganları ayrılıkçı yapıyı güçlendirirken; toplumdaki birlik, huzur ve refah ortamını zora sokacak gibi görünmektedir. Ayrıca, Trump'ın ikinci başkanlık döneminden önceki süreçte yasal statüye alınıp Amerikan toplumuna entegre edilen göçmenlerin, Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte sınır dışı edilme ihtimalleri konuşulmaktadır (Tauscher, 2025).

Trump ikinci döneminde de, ABD-Meksika sınırına "büyük, güzel bir duvar" inşa etme vaadini merkeze koyduğu 2016 kampanyasında olduğu gibi göçmenleri suçla eş tutan bu tür ırkçı ve yabancı düşmanı söylemlerini sürdürmeye devam etmiştir (Slocum, 2024).

Trump'ın yeni başkanlık görevine başlamadan önce sıkça vurguladığı kampanya vaatlerinden biri, göreve geldikten kısa bir süre sonra milyonlarca belgesiz göçmeni sınır dışı etme niyetini açıkça ifade etmesidir. Bu vaat, özellikle Trump'ın göçmenlik politikalarına dair sert yaklaşımını yansıtan bir ifade olarak, Amerikan iç politikasında önemli bir tartışma başlatmıştır ve dünya genelinde de dikkatle takip edilmeye devam etmektedir.

Ayrıca, ikinci döneminde Çocukluk Döneminde ABD'ye Giriş Yapanlar İçin Erteleme Başvurusu (Deferred Action for Childhood Arrivals - DACA) ve Geçici Koruma Statüsü (Temporary Protected Status – TPS) gibi göçmenlere yönelik koruyucu programları sona erdirmeyi hedeflediği belirtilmektedir (Carlson, Wheeler, 2024). Çocuk yaşta ABD'ye gelen göçmenlere yasal statü sağlayan bu programların askıya alınma ihtimali yaklaşık 600.000 DACA alıcısının çalışma izinleri ve sağlık sigortalarını kaybetmesi anlamına gelmektedir. Bu politikalar, ulusötesi toplulukların sosyal ve hukuki güvencelerini zayıflatarak toplumda huzursuzluk ortamı yaratacaktır (Brownstein 2024).

Diğer yandan göç politikalarındaki aşırılıklar, ABD'nin insani yardım ve göçmen hakları konusundaki liderlik rolünü baltalamış, diplomasi alanında derin bir güven kaybına yol

açmıştır. Kısaca, aile ayrılıkları, vatandaşlık hakkının kaldırılması gibi öneriler, diaspora üzerinde hukuki ve psikolojik travmalara yol açarken; belirsizlik ve güvensizlik ortamını pekiştirmiştir. Göçmenler arasında korku ve güvensizlik duygularının yayılması, toplulukların örgütlenmesini ve lobi faaliyetlerini sekteye uğratacaktır. Özellikle Müslüman göçmenler ve Meksikalılar gibi hedef gösterilen gruplar, politik baskılar nedeniyle kamuoyunda yeterince temsil edilmeyecektir. Diğer bir deyişle, toplumsal güvensizlik nedeniyle diaspora lobilerinin finansal kaynakları azalacak ve bu durum, diaspora gruplarının Amerikan Kongresi'ndeki etkinliğini sınırlandıracaktır. Bu bağlamda, diaspora gruplarında "sadakat ikilemi" karşımıza çıkmaktadır. Bir sonraki bölümde sadakat ikilemi kavramı açıklanacaktır.

Sadakat İkilemi

Diasporaların ev sahibi ülkeye olan sadakati, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genel olarak, bir diaspora grubunun sadakati; bireylerin göç ettikleri ülkenin politikaları, ekonomik fırsatlar, kültürel etkileşimler ve ev sahibi toplumla kurdukları ilişkilerle şekillenir.

Diaspora grupların ev sahibi ülkeye sadakatini etkileyebilecek bazı faktörler vardır. Bu bağlamda, diasporaya dahil olan bireyler, ev sahibi ülkeye uyum sağlamaya çalışırken, kimliklerini korumak ve kültürel bağlarını sürdürmek isterler. Bazı gruplar, ev sahibi ülkede tam anlamıyla entegre olmadan, kendi kültürel ve toplumsal yapılarıyla daha fazla bağ kurarak sadakatlerini gösterirler fakat diğer yandan ise, zamanla “Amerikan Rüyası” gibi idealize edilen yaşam biçimlerini benimseyerek daha fazla aidiyet duygusu geliştiren ve böylece sadakatlerini arttıran gruplar da mevcuttur.

Ev sahibi ülkenin ekonomik fırsatları, diaspora gruplarının topluma entegrasyonunu ve bu ülkeye olan sadakatlerini etkileyebilir. Ekonomik refah ve güvenlik, sadakat duygusunu pekiştirebilirken; işsizlik, ayrımcılık veya sosyal dışlanma gibi durumlar, diasporaların kendi ülke kökenlerine olan bağlılıklarını artırabilir. Trump’ın dışlayıcı söylem ve politikaları diaspora gruplarında yoğun bir güvensizlik ve istikrarda kırılmalara sebep olabilir. Çünkü ev sahibi ülkenin göçmen politikaları, bir diaspora grubunun sadakatini etkileyen önemli faktörlerden biridir.

Ayrıca, birçok diaspora üyesi hem ev sahibi ülkeye hem de anavatanına sadık kalabilir. Çifte vatandaşlık, bu bağlılıkları hukuken pekiştirirken, kültürel bağlar ve ailevi ilişkiler hem anavatanlarına hem de ev sahibi ülkeye olan sadakati devam ettirebilir. Ancak, bazı diaspora üyeleri, ev sahibi ülkenin çıkarlarıyla kendi ana vatanlarının çıkarlarını birbirine zıt görerek ikili sadakat problemleri yaşayabilirler. Sadakat problemleri iç içe ve karmaşık farklı sorunlar doğurabilir. Kimlik krizleri, toplumsal algı sorunları, siyasi çıkar çatışmaları gibi problemlerin yaşanması ihtimaller dahilindedir. Bu noktada, ön alıcı bir tutum ile yumuşak güç unsurlarını doğru kullanarak ulus-ötesi toplulukların kültürel ve ekonomik olarak birer köprü görevi üstlenmesi ve kamu diplomatlığı yapması ulusal çıkarlar açısından faydalı görülmektedir.

Özetle, diasporaların ev sahibi ülkeye sadakati, çok boyutlu ve karmaşık bir kavramdır. Diasporalar, göç ettikleri ülkede kimliklerini sürdürmeye, kendi kültürlerini korumaya ve aynı zamanda anavatanlarıyla bağlarını devam ettirmeye çalışırken, ikili sadakatle ilgili sorunlar yaşayabilirler. Trump'ın uygulamaları, bazı diasporaların Amerikan kimliğini benimsediği ve ülkenin politikalarına sadık kalmaya çalıştığı bir ortamda, anavatanla olan bağlılıkları ve ulusal aidiyetleri çatışma unsuru haline gelebilir. Özellikle, bazı grupların "Amerikan çıkarları" ile kendi vatanlarındaki politik hedefler arasında dengeyi bulma çabası, sadakat ikilemi yaratabilir. Çünkü göçmenlerin göç ettikleri ülkeye sadık ve faydacı bir vatandaş olarak uyum sağlamaları beklenirken; göçmenler ev sahibi ülkenin politika yapıcıları veya toplumu tarafından ırkçılık, İslamofobi gibi baskı unsurlarıyla karşılaştıklarında yaşadıkları ülkeye karşı sadakat sorunları yaşayabilir hatta kimlik, din gibi konularla vatandaş oldukları ülkenin çıkarları arasında bir tercih yapmak zorunda dahi kalabilir (Brubaker, 2001).

Yukarıda bahsi geçen konulardan ötürü, göçmenlerin hem kendi kültürel kimliklerini hem de bağlı oldukları devletlerin politikalarını benimseme veya savunma konusundaki zorlukları aşıkardır.

Sonuç

Donald Trump'ın ilk başkanlık dönemi, özellikle göçmen politikaları ve diaspora üzerindeki etkileri açısından büyük bir toplumsal ve ekonomik dönüşüme yol açmıştır. Sert sınır dışı politikaları, göçmenlere yönelik ayrımcı söylemler ve yumuşak gücü zayıflatan yaklaşımlar, yalnızca ABD'nin iç dinamiklerini değil, aynı zamanda küresel prestijini de olumsuz yönde etkilemiştir. Trump'ın göçmen topluluklarına yönelik sert tutumu, bu toplulukların Amerika'ya olan aidiyet duygusunu zayıflatarak, toplumsal huzursuzlukları ve ekonomik dışlanmayı artırmıştır.

Trump'ın ikinci dönemindeki politikaların, özellikle göçmenlere yönelik daha sert uygulamalar ve ayrımcı söylemlerle devam etmesi, diaspora gruplarının sadakat ikilemlerini derinleştirebilir. Anavatanlarına ve ABD'ye olan bağlılıkları arasında sıkışan göçmenler, kimlik, kültür ve aidiyet duygusu konularında daha büyük belirsizlikler yaşayabilir. Bununla birlikte, göçmen iş gücünün kısıtlanması, ABD ekonomisinin dinamizmini zayıflatırken, küresel rekabet gücünü de olumsuz etkileyecektir.

Özetle, Trump yönetiminin göçmenlere yönelik sert politikaları ve popülist söylemleri, kısa vadede toplumsal ve ekonomik etkiler yaratacak, uzun vadede ise ABD'nin yumuşak güç unsurlarını ve global prestijini daha da zayıflatacaktır. Tüm dünya popülist ve aşırı sağ söylemlerin gölgesindeyken Trump'ın da vaatleri kendisine kısa vadede siyasi kazançlar elde ettirmiş olabilir fakat uzun vadede ABD'nin toplumsal ve uluslararası düzeyde zorluklarla karşı karşıya kalacağı ortadadır.

Bu çalışma, Donald Trump'ın ilk dönem başkanlığının göçmen politikaları ve diaspora üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma, Trump yönetiminin sert sınır dışı politikaları, ayrımcı söylemleri ve göçmen topluluklarıyla ilişkilerindeki olumsuz etkilerin, ABD'nin iç dinamikleri ve küresel prestiji üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını analiz etmiştir. Çalışma, ayrıca Trump'ın ikinci dönemine dair öngörüler sunarak, göçmen gruplarının sadakat ikilemleri ve ABD'nin yumuşak güç unsurlarındaki olası zayıflamaları tartışmıştır.

Ayrıca, diaspora lobilerinin etkisizleşmesi ve bu grupların Amerika'daki sosyal ve kültürel bağlarını sürdürme zorlukları gibi önemli konulara da dikkat çekmek hedeflenmiştir.

Çalışma, Trump'ın popülist söylemlerinin ve dışlayıcı politikalarının, hem göçmen topluluklarını hem de Amerikan toplumunu nasıl dönüştürebileceğine dair fikirleri ortaya koymuştur.

Bu katkı, sadece Trump yönetiminin göçmen politikalarına ilişkin bilgi sağlamaktan ibaret kalmayıp; aynı zamanda göçmen gruplarının toplumsal, ekonomik ve psikolojik anlamda yaşadıkları zorlukları anlamaya yönelik bir temel oluşturmayı hedeflemiştir.

Kaynakça

- Cepla, Z. (2019). Fact sheet: U.S. refugee resettlement. National Immigration Forum. Retrieved January 14, 2025, from <https://immigrationforum.org/article/fact-sheet-u-s-refugee-resettlement/>
- Gülada, M. O. (2019). "Donald Trump'ın Göçmenlere Yönelik İnşa Edilmesi Planlanan Meksika Duvarı ve Propaganda Karikatürlerindeki Sunumu". *Göç Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 78-108.
- Institute of International Education. (n.d.). Open Doors: International students data. Retrieved January 14, 2025, from <https://opendoorsdata.org/data/international-students/>
- Kaba, A. J. (2019). Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri göçmenlik politikaları. *Sosyoloji Mind*, 9 (4), 316-349. <https://doi.org/10.4236/sm.2019.94021>
- Pierce, S., Bolter, J., & Selee, A. (2018a). Trump's first year on immigration policy: Rhetoric vs. reality. Migration Policy Institute. Retrieved January 14, 2025, from <https://www.migrationpolicy.org/research/trump-first-year-immigration-policy-rhetoric-vs-reality>.
- Slocum, J. (2024), Refugee Council USA; CIDOB.
- Sorkin, A. R. (2017). "Trump's Wall and the Politics of Immigration". *The New York Times*.
- Tauscher, S. (2025, Ocak 28). "Trump'ın ikinci döneminde göçmenleri neler bekliyor?" *Anadolu Ajansı* <https://www.aa.com.tr/tr/analiz/trumpin-ikinci-doneminde-gocmenleri-neler-bekliyor/3410716>.
- Treyz, F., & Evangelakis, P. (2018). Immigration and United States economic growth. *Business Economics*, 53(2), 134-140. <https://doi.org/10.1057/s11369-018-0084-2>
- Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD). (n.d.). ABD'nin yeni iltica yasası ve düzensiz göçle mücadelesi. Retrieved January 14, 2025, from <https://umhd.org.tr/page/abd-nin-yeni-iltica-yasasi-ve-duzensiz-gocle-mucadelesi/862>

- Uluslararası Mülteci Hakları Derneđi (UMHD). (n.d.). ABD-Meksika Göç ve İltica Süreci Raporu. Retrieved January 14, 2025, from <https://umhd.org.tr/upload/Dokuman/opt-sfw-control-abd-meksika-goYcYuY-v2-J4S4R89FXURJBEX86KB5.pdf>
- Young, J. G. (2017). Making America 1920 again? Nativism and US immigration, past and present. *Journal of Migration and Human Security*, 5(3), 217-235. <https://doi.org/10.1177/233150241700500111>



daha fazla bilgi için



[/goc_vakfi](#)



[/gocarastirmalarivakfi](#)